

Siloam MAGAZINE

Jubileumuitgave • 25 jaar stichting Siloam December 2008

Bewaar-
exemplaar



25
jaar

terugblikken | vaarprogramma 2009 | getuigenissen | overdenking e.a.



In dit magazine

Voorwoord	2
Immanuël	3
Van het eerste uur	4
Varen op de Jezusboot	5
Luiers, kwissen, getuigen, kinder- bijbelclub, scheepskokkerellen	8
Memoires	10
Vaarprogramma 2009	11
Hoe het werkelijk ging	15
Genezing tijdens vakantiereis	17
Geplant in het huis des Heren	18
Plaats van genezing en wonderen	21
Carpe Diem	22
Overvloedige zegeningen	23



Bezoek ook eens de vernieuwde website:
www.stichtingsiloam.nl

Het eerste vaarprogramma
van de Immanuël, uit 1982



Voorwoord

Een jubileum en een magazine... Nog wat aan de vroege kant, maar u bent van ons gewend rond deze tijd van het jaar een nieuwsbrief en vaarprogramma te ontvangen. Komend jaar, 26 juni 2009, is het op de kop af 25 jaargeleden dat er door het toen opgerichte bestuur naar de notaris werd afgereisd om de handtekeningen te gaan zetten. Wij, Rob en Betty waren er toen nog niet bij, maar sloegen het van dichtbij gade.

We hadden er toen nog geen notie van dat twee jaar later wij fulltime in dit werk geroepen zouden worden. En dat de Heer het zo leidde dat wij het werk van Hans en Annette zouden gaan overnemen.

Wij doen dit werk nu al weer 22 jaar. Maar het is een geweldige mijlpaal die 25 jaar en een getuigenis van Gods trouw. Daar wilden we graag uitdrukking aan geven, maar hoe doe je dat? We willen er ook niet een heel vroom verhaal van maken, want de waarheid is, dat de onmisbare zegen van Onze hemelse Vader, Zijn niet aflatende trouw en gewoon hard werken die twee samen een vruchtbaar werk hebben opgeleverd.

Er ontstond het idee voor een (eenmalig) magazine en aangezien we elk jaar een vaarprogramma en nieuwsbrief rondsturen leek dit ons als bestuur wel een strak plan. Dus vandaar dit prachtige Siloam Magazine - inclusief het vaarprogramma - met getuigenissen, een overdenking, ervaringen en belevingen van verschillende sprekers e.a. Zoals een terugblik van een paar mensen van het eerste uur; zij legden het fundament samen met vele andere harde werkers voor wat het uiteindelijk is geworden. En ook een mooie serie van leuke foto's die uitdrukking geven van wat er zo de afgelopen jaren met de Immanuël en de Siloam is gedaan door Stichting Siloam en de vele vrijwillige medewerkers.

We hopen dat dit magazine een getuigenis zal zijn van Gods trouw, en de Here Jezus door wie wij Abba Vader kunnen zeggen, tegen die geweldige trouwe God die zoveel van ons houdt. Heel veel lees- en kijkplezier, en wellicht tot ziens...



Rob en Betty ten Cate, gastheer
en gastvrouw op de Siloam

Kapitein Rob

Immanuël



Het werk met het m.s. 'Immanuël' is ontstaan uit een evangelisatiehart. De eerste jaren na onze bekering tot Jezus bezochten we de 'Volle Evangelie Gemeente' in Drachten waar Jan Teeninga de voorganger was. In deze tijd leerden wij de grondbeginselen van het christelijke leven en één daarvan was evangelisatie; op de donderdagavond in het centrum van Drachten en zondags in het bos van Beetsterzwaag. Zo groeide de liefde voor mensen in ons hart. Door persoonlijke getuigenissen op het werk kwam er een collega uit IJlst tot Jezus en dit onstoken vuurtje breidde uit in IJlst en omgeving. In korte tijd kwamen er 20 mensen tot Jezus. Wekelijks kwamen we in IJlst bij elkaar om met de jong gelovigen de bijbel te onderzoeken en er was een enorme honger naar het woord van God. Trouw kwamen de mensen uit IJlst elke zondag naar de samenkomst in Drachten waar ze binnen korte tijd werden gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. Vanuit de huisgroep evangeliseerde we op gezette tijden in de omgeving en als we bij elkaar waren dan was meestal het thema hoe we het beste de mensen in Friesland zouden kunnen bereiken met het evangelie. Een uit de groep merkte op: "Friesland heeft veel water dus het beste middel is een schip". Dit vond bijval bij iedereen en zo is de zoektocht naar een schip begonnen. Voor een auto ga je naar een garage dus voor een schip ga je naar de haven en tijdens een van onze zoektochten hoorden we dat er een rijnschip te koop lag

in de haven van Arnhem. Het bleek een rijnschip te zijn van Rederij Feenstra welk te koop werd aangeboden voor 224.000 gulden inclusief de hele inventaris. Hadden we het geld? Nee, maar wel een groot geloof in onze God. Met de groep uit IJlst werd het nieuws besproken en iedereen was enthousiast en vertrouwde op God dat Hij dit schip zou inzetten in de dienst van Zijn Koninkrijk. God bevestigde ons met een tekst uit Psalm 1: 3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt. De groep breidde uit en God sprak duidelijk tot ons hart om een gemeente in IJlst te beginnen. Op 1 januari 1980 is de Gemeente van Jezus Christus opgericht in IJlst met wekelijkse samenkomsten en bijbelstudies in het Mienskiphûs. We hebben afscheid genomen van de gemeente in Drachten en zijn toen verdergegaan met de nieuw opgerichte gemeente. Niet lang daarna werd het schip, omgedoopt in Immanuël, overgevoerd naar IJlst. Er valt heel wat te vertellen over de 10 jaren dat ik deel heb mogen uitmaken van dit prachtige werk van God. De ervaringen zijn teveel om in detail te treden maar God heeft geweldige dingen gedaan door de bediening van Hans (Betzema). De eerste jaren bestonden alleen uit evangelisatie in Friesland met straatevangelisatie, filmavonden en kinderclubs aan boord. De straatsamenkomsten werden opgefleurd met een toen

samengestelde dansgroep of poppenkast voor de kleintjes. Binnen 3 jaar was de aankoopssom betaald uit giften en bijdragen van de eigen gemeente. Vervolgens werd het schip gebruikt voor vakantieën gecombineerd met Bijbelstudies. Heel wat gastsprekers zijn aan boord geweest en vele mensen hebben een ontmoeting met Jezus gehad, sommigen zijn gedoopt in open water, mensen zijn vervuld met Gods Geest en weer anderen genezen van hun ziekten. De reizen waren afwisselend met diverse programma's en mensen genoten ervan. Diverse zendingen van Zending en Gemeente hebben de Immanuël bezocht en getuigde van hun werk over de grenzen. Met dankbaarheid in mijn hart denk ik terug aan de vele vrijwilligers die dienstbaar zijn geweest aan boord gedurende deze jaren. Overal waar het schip kwam, getuigden teksten aan de railing van onze identiteit in Christus. En het is geweldig dat het werk nog steeds doorgaat door de enorme inzet van Rob en Betty. Het leven met onze Here Jezus is een geweldig avontuur en onze toekomst is verzekerd in Hem!

Lieve groet van Annette





Van het eerste uur

De Here Jezus sprak, zoals opgetekend in Johannes hoofdstuk 9 onderstaande versen:

4 Ik moet de werken werken van Hem die Mij heeft gezonden, zolang het dag is; de nacht komt wanneer niemand kan werken. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld. 6 Na dit gezegd te hebben spuilde Hij op de grond en maakte slijk van het speeksel en streek het slijk op zijn ogen 7 en zei tot hem: Ga heen, was u in de vijver Siloam - wat vertaald wordt: uitgezonden. Hij dan ging weg, waste zich en kwam ziende terug.

Op 29 juni 1984 is stichting Siloam opgericht.

4 jaar daarvoor hadden we als Gemeente van Jezus Christus in IJlst een passagiersschip 'de Tijdgeest', omgedoopt als evangelisatieschip 'Immanuël' aangekocht (meer daarover op pagina 3).

Het idee om het werk met de Immanuël onder te brengen in een Stichting was vanuit een praktisch oogpunt.

Het schip was al afbetaald en omdat het een zekere waarde vertegenwoordigde en we volop deelnamen aan het economisch verkeer, ging de Belastingdienst ons eens vragen aan wie zij hun bekende blauwe enveloppen mochten sturen. Derhalve leek het ons beter voor de duidelijkheid een stichting op te richten. Bovengenoemd Bijbelgedeelte inspireerde ons om de stichting 'Siloam' te noemen.

Zoals u wellicht weet is na zo'n 15 jaar trouwe dienst de Immanuël verkocht en een vrachtschip aangekocht en grotendeels door Rob en een legertje vrijwilligers omgebouwd tot passagiersschip, die we evenals de stichting Siloam hebben genoemd.



Het oude en tevens eerste logo van stichting Siloam. Afgelopen jaar kreeg de huisstijl van stichting Siloam een nieuw jasje en onlangs is ook de website vernieuwd.

Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Hans Betzema, secretaris Annette en penningmeester ondergetekende. Later kwam Andries Bakker erbij, die jarenlang penningmeester is geweest voor de stichting. Voorjaar 2008 is Andries naar de Vader gegaan. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn trouw en betrokkenheid.

Na diverse bestuurswisselingen - zo gaat dat bij stichtingen - zijn er nu momenteel 5 bestuursleden. Naast Rob en Betty zijn dat Wieger Dam (penningmeester), Lippy (mijn vrouw, als secretaris) en zelf ben ik voorzitter.

Is 25 jaar speciaal ?

Vanuit de beloofde eeuwigheid waarin wij leven en geloven niet. Maar kijkend naar het betrekkelijk aantal levensjaren die wij hier op deze aarde mogen doorbrengen, is het bijzonder.

Als we zien hoeveel werken we mochten werken in dienst van Hem die ons gezonden heeft en door de evangelisatie acties en Bijbelstudies en getuigenissen, het licht van Hem mochten uitdragen en ervaren, dan kan ik alleen maar zeggen: Het was Gods idee en Zijn trouw dat Hij ons bewaard en geleid heeft om door middel van deze bediening en al die door Hem gemootiveerde mensen Zijn Naam bekend te maken, dank U wel!

Peter Walinga • voorzitter stichting Siloam





Varen op de Jezusboot

Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de HERE, ben uw God, de Heilige Israels, uw Verlosser. Jesaja 43:1-3a

Roeping

Dit woord nam 22 jaar geleden in één keer alle vragen en weerstand weg die ik had bij de vraag, "Voel jij er iets voor om het werk wat God ons heeft gegeven over te nemen?" Deze vraag kwam van Hans Betzema, de toenmalige kapitein op het schip de Immanuël. Hij en zijn vrouw Annette ervoeren een andere roeping. Ik dacht "Echt niet!!" Er waren zoveel redenen waarom ik niet wilde, teveel om hier even te noemen en uit te leggen.

Maar een van de dingen wil ik wel benoemen: angst, vrees en onzekerheid. Angst, omdat ik dacht, "Kan ik dat allemaal wel?" Vrees, omdat ik opzag tegen de gigantische berg verantwoordelijkheid en werk dat ons stond te wachten. Ik ben jachtbouwer van beroep, en wist wat er allemaal aan de Immanuël moest gebeuren om haar in de vaart te houden. Uiteindelijk dreigde het schip afgekeurd te worden met een verlopen certificaat en als we er niets aan zouden doen, binnen 4 jaar, zouden wij geen vaarvergunning meer krijgen. Dus u begrijpt wel dat ik niet stond te dringen om de boel over te nemen.

Uiteindelijk, na lang aandringen van Hans, heb ik dan toch van de Heer een bevestiging gevraagd. Ja en God is God, dus mijn bevestiging kwam tijdens mijn stille tijd met Hem. En door de tekst uit Jesaja sprak de Heer zo duidelijk

en zo krachtig tot mij, dat ik er niet meer omheen kon.

Al mijn tegenwerkingen, obstakels en onzekerheid nam Hij in een keer weg en een geweldige vreugde en zekerheid vulde mijn hart, ik was 180 graden om.

Er aan beginnen is geen probleem, maar volharden, dat is andere koek.

Na twee seizoenen te zijn ingewerkt - Betty in de keuken en huishouding en ik de machinekamer en alle andere aangelegenheden aan dek en in de stuurhut - gingen Hans en Annette van boord.

Wij namen het werk over en we woonden nu permanent aan boord. In die tijd waren we elke winter het schip aan het verbouwen en aanpassen aan de regels van de scheepvaart inspectie. In het vaarseizoen van eind april tot september was ik aan boord aan het werk en in de winter bij een scheepswerf. En de avonden en zaterdag bestede ik aan het verbouwen van het schip en ook nog eens studeren voor een groot vaarbewijs, want dat werd toen net verplicht. Dus al met al best een beetje drukke tijd voor ons.

In de winter waren onze twee dochters Barbara en Marijke aan boord, maar zo gauw het vaarseizoen begon gingen ze in de kost bij vrienden in de gemeente. In hun vakantie tijd waren ze gewoon aanboord. Van '86 tot '93 hebben

we op de Immanuël gevaren en gewoond. Door allerlei omstandigheden bleek het aanhouden van de Immanuël toch niet haalbaar voor ons. En op een dag toen ik daar zo met de Heer over bezig was hoorde ik een hoorbare stem. Die zij "Dan bouw je toch gewoon een ander schip". Om het verhaal een beetje binnen de proporties te houden, anders valt er straks een magazine met de omvang van een telefoonboek op de mat; de Heer heeft gesproken: "Ga aan de slag". Makelaar gezocht, plan uitgelegd, offertes gevraagd en gekregen keuzes gemaakt, een vrachtschip gekocht. Koper gevonden voor de Immanuël, goede prijs gemaakt, verkocht. Oktober er af, verhuizen naar de toen nog ms. Fiduci in Franeker. Tjonge jonge wat een overgang; ik bespaar u alle details. Een ga ik noemen: CV-ketel naar de knoppen. Andere geplaatst, lekker warm en knus was dat in de roef. Ontslag genomen bij de werf waar ik altijd in de winter werkte. Zonder vast inkomen met een grote visie en een grote God zaten we dan in het kleine roefje. Dat was een goeie tijd zeg.

Ondertussen had ik al allerlei tekeningen gemaakt voor de verbouwing, plannen die inmiddels ook allemaal goedgekeurd waren. Dus we konden aan de slag en dat deden we. Het ruim schoon maken, tonnen zand en grind tussen de spanten vandaan halen. Een oudere

broeder uit Utrecht, Hilbert van Veluwen, kwam ons drie dagen in de week helpen. Wat een zegen zo'n broeder, weken hebben we onder in het ruim met stekers en bikhamers en plamuurmessen en schep- pen al die troep tussen de spanten vandaan gehaald. Ontroesten; in de olie zetten. Alles wat overbodig was en in de weg zat weg bran- den of slijpen. We hebben dingen aan boord gevonden waar we het bestaan niet van wisten.

Daarna konden we met de opbouw beginnen. Verschillende mensen uit onze gemeente kwamen op hun vrije zaterdag helpen; er was altijd en voor iedereen wel wat te doen. Zelfs de jeugd kwam nu en dan hel- pen. Vooral die ene keer zal ik nooit vergeten toen het hele ruim in de conserveringsolie moest worden gezet. Wat zagen ze er uit: ze ston- ken als bootwerkers en glommen van de olie. Maar een geweldige hoop plezier zo met elkaar. We zijn voorop begonnen met het verbouwen van het casco en zo langzaam aan naar achteren getrokken. Toen kwam het moment dat de roef en stuurhut er af konden, dus wij moesten van boord op de wal in een hele oude stacaravan, leuk kam- peren. Snap niet waarom ze zoiets een stacaravan noemen; je kon er goed in zitten. Een CV in gebouwd; dat was ook wel nodig want hetzelf- de jaar was er een Elfstedentocht. Kou hebben we niet geleden, alleen bevroor onze waterleidingslang geregeld en zaten we dagen zon-

der water en konden niet douchen. Dat mochten we dan weer doen bij burens verder op. Die zagen ons zo modderen met emmers water en je kon ons van verre al ruiken natuur- lijk. Zelfs in de winter vlogen er vliegen om ons hoofd. Maar we hadden het geweldig naar ons zin, we waren in de wil van de Heer en dan maakt het allemaal niets meer uit.

Toen het ijzerwerk en schilderwerk gedaan was, konden de ramen er in en zijn we begonnen met tim- merwerk; wanden, schotten voor de hutten. Alle kabels trekken, alles bij elkaar bijna 5 km, verwarming, sanitair, isolatie. En ook Betty hielp waar zij kon. Ze heeft heel wat iso- latiemateriaal geplaatst, geveegd en gestofzuigd. Hilbert had al aan- gegeven dat hij niet zo handig was in aftimmeren van schepen en dat hij na het schilderen zou stoppen. Hij is al die tijd een geweldige trou- we hulp geweest en we zijn hem nog steeds erg dankbaar voor zijn inzet en vriendschap.

Daarna kwamen Karel Houtkamp, Johan Brinksma en Herre Mink ons helpen. En natuurlijk zijn er ook andere mensen komen helpen, zoals bijvoorbeeld Yme, Tjitze, Klaas, Janneke, Peter, Jan, maar deze drie broeders spanden de kroon.

Karel kwam dagelijks helpen, hele- maal vanuit Lemmer. Hij is zeker meer dan een jaar en soms ook nog wel zaterdags komen werken. Hij was een echte scheepstimmer- man met veel kluservaring en kon goed improviseren. We hebben een

geweldige tijd gehad samen. Hij was een erg radicale christen en werd daarom ook niet altijd goed begrepen, maar getuigen kon hij. Enkele jaren na de bouw van het schip mocht hij bij Vader thuis komen, voor ieders gevoel wel een beetje snel. We konden tijdens het vissen samen zo lekker hartstoch- telijk over Jezus praten, miste hem wel.

Maar ook Johan en Herre, echte vaklui op timmergebied, meubel- makers, deuren, tafels, stuurhut meubels, kasten. Ook zij hebben naast hun drukke baan, gezin en gemeentelieven vele uren aan boord en in de werkplaats doorgebracht. Kanjers zijn het.

We hebben Gods hand op zoveel manieren gezien in dit werk, met inkopen van materiaal, zoals hout en verf. Maar ook giften van men- sen die zo maar even langskwamen om ons te bemoedigen. Een broe- der kreeg van de Heer in om ons eenmalig 10.000 gulden te schen- ken en vervolgens zeven jaar elke maand 1000 gulden. Het was niet eens bij ons opgekomen om voor zoiets te bidden. Het kwam gewoon naar ons toe. Kijk Jezus hield natuurlijk wel van varen misschien dat dat mee speelt anders zou ik het ook niet weten.

En dan varen maar weer

26 mei 1996 was onze eerste vaart, wel spannend. We zijn wat rustig begonnen met de oude sprekers en programma's. Onder- tussen is het werk uitgebreid en zien we dat de Vader Zijn zegen niet terughoudt.





We groeien nog steeds. Er zijn een hoop nieuwe gasten bij gekomen en nieuwe sprekers. Uit alle hoeken van de evangelische wereld; een breed publiek.

Naast de bekende sprekers van het begin Durk en Wil Sprik, Kees & Fieke Goedhart, Jaap Dieleman, Fam. Pleuger uit Duitsland, Frans Schadee, Jan en Klaasje Teeninga, Tamme en Aad Teitsma, Jan en Dicky Bruins, Henk en Riny Huisman, Klaas Goverts en PCOB-reizen, zijn er de laatste jaren weer nieuwe sprekers bij gekomen, zoals Anthon & Joke van der Laak, Bram Flippo, Wulf en Inge van Dam, Peter & Vanessa Steffens, Dick en Mary Wolbers, Hugo en Inger van Leemputten, Ann Verachtert en Nadine Derycke twee artsen die nu een gemeente in Kessel-Lo bij Leuven hebben en genezingscholen houden met verbluffende resultaten. Pastorale weekenden met Maaïke van der Molen, Jannie Reverda, Hanja Jong, Vrouwen specials met Trijnie en Eva Lommerts, Marjon v/d Heyden en Ineke Groot Enserink en niet te vergeten Prayer Station.

En ook dit jaar worden weer nieuwe sprekers verwacht met totaal nieuwe dingen meer gericht op een jonger publiek. Bijbelstudie weekend met Tjitske Meijer en team. Evangelist David de Vos. Een week vol actie en uitdagingen, bidden met mensen op straat evangelisatie en lekker vakantie, varen en strand. En een speciale motivatie en toerustingweek met Herman Boon dit wordt echt een te gekke week. U ziet we zoeken naar nieuwe dingen om mensen en vooral de jonge mensen uit te dagen en te prikkelen.

Visie voor de toekomst?

Paulus zegt vergetende het geen achter mij ligt en mij uitstreckende naar wat voor mij ligt.

Zo zien wij ook een beetje naar de toekomst. Voor sommige dingen moet je niet te ver vooruitkijken. Ander dingen dwingen je gewoon om voor uit te kijken en maatregelen te treffen.

De vraag die ons bezig houdt de laatste tijd, is in hoeverre we nog door kunnen groeien. En waarin we dan nog willen groeien. De markt waarop wij ons bevinden begint al aardig te verzadigen, want er is ontzettend veel aanbod op conferentie- en vakantiegebied.

Wat wel handig is, is dat we een zeer makkelijk verplaatsbare accommodatie hebben en voor een redelijke prijs kunnen werken. Dus op dat gebied zien we nog wel mogelijkheden voor groei, vooral buiten het seizoen.

Aan de ander kant is er meer de hang naar veel comfort/luxe. Dat kunnen wij niet bieden, maar daar is de prijs dan ook naar.

We hebben ons eigenlijk altijd alleen op de christelijke markt gericht en dat willen we zo houden. Maar ook die houden feesten en partijen; daar ligt dus nog een optie.

Dus er is nog wel wat ruimte voor groei. Hoewel het voor een groot deel seizoenwerk zal blijven en dat heeft zijn grenzen.

Daarbij komt dat ik Rob bijna 59 ben en Betty 58 en we in principe dus nog maar een jaar of 6 voor de boeg hebben voor we weer terug in de kast kunnen. De vraag is wil

je dat? Maar we hebben gezegd zolang we gezond zijn en er plezier in hebben, gaan we door.

Aan de ander kant speelt er ook de vraag bij ons zijn er jongere mensen die het van ons over kunnen en willen nemen tegen die tijd of nu al. De beslissing die genomen moet worden hangt een beetje van dat soort omstandig heden af..

Voorlopig kunnen we weer een (vaar)seizoen vooruit! Als u het nieuwe vaarprogramma heeft gezien krijgt u er misschien al weer zin aan. Wij in ieder geval hoor, kom maar op.

Als u dit zo leest denkt u misschien "dat was en is een hoop werk, al die gasten van hun natje en droogje voorzien". Dat klopt, maar we kunnen en doen dit niet alleen. Net zoals bij de bouw van de Siloam en al de jaren ervoor, hebben we nooit mogen klagen over gebrek aan vrijwilligers. Zonder hen kon dit werk niet bestaan, de mensen die al eens mee geweest zijn op een van de reizen zullen wel gezien hebben wat er zoal moet gebeuren om het allemaal een beetje vlot te laten verlopen.

We zijn daarom heel dankbaar voor al die mensen die ons al vele jaren helpen en hebben geholpen. Zonder deze trouwe helpers konden wij dit werk niet doen. We zouden ieder graag bij naam willen noemen, maar dat zijn er teveel om op te noemen, waarschijnlijk vergeten wij dan iemand.

Rob en Betty ten Cate

Luiers, kwissen, getuigen, kinderbijbelclub, scheepskokkerellen

Geboren in IJlst op een boerderij, van de 8 kinderen was ik de 3e op rij. 'k Bezocht de Hervormde school en kerk, thuis hielp ik mee met het boerenwerk.

Toen we klein waren las mijn 'heit' ons elke dag uit de kinderbijbel voor, maar praten over het geloof dat vonden ze maar moeilijk hoor.

Ik wilde wel graag dicht bij God leven, maar hoe?

Daar konden ze me geen antwoord op geven.

Toen kwam een zuster van mijn vriendin tot levend geloof, een keuze voor Jezus dat gaf haar hoop. Zo zei ze, het bloed van Jezus dat had haar vrijgekocht, dat was het antwoord op mijn zoektocht.

Het was tijdens mijn opleiding voor kleuterleidster - ik was er bijna mee klaar - dat ik zo vol was over het evangelie; dat vond iedereen maar raar.

Toen ik blijmoedig van mijn keuze voor Jezus in de kerk wilde getuigen, wilde de kerkraad zich eerst wel eens over deze zaak buigen.

Ik was inmiddels gedoopt door onderdompeling en ook nog bekeerd in plaats van Hervormd of Gereformeerd.

Men vertelde mij dat ik zo niet langer lid en zondagschooljuf en op school kleuterleidster kon zijn. Ik werd uitgeschreven en kreeg geen baan, dat deed pijn.

Ondanks dat deed ik mee in het centrum van IJlst met zingen en van Jezus getuigen en die blijdschap konden de mensen aan mij merken. Het warenhuis waar we tegenover stonden vroeg of ik bij hen wilde komen werken. Zo had ik uiteindelijk toch een baan tot januari 1980. Toen meerde het evangelisatie schip Immanuel in IJlst aan.

Ik kreeg van de Heer een bevestiging naar aanleiding van de vraag 'Wil je aan boord komen werken?' Nou, dat wilde ik maar wat graag.

Kinderevangelisatie door middel van zingen, knutselen en een Bijbelverhaal en dat op zo'n mooi schip; dat wilden de kinderen allemaal.

IJlst, heel Friesland en daar bleef het niet bij, we voeren van Den Helder tot Amsterdam en evangeliseerden op straat met muziek en dans erbij.

Extra hulpen in de keuken of als matroos waren niet overbodig en daar hadden we (handige) mensen als Peter bij nodig.

Nou ja als ketelbinkie was het niet zo'n succes, maar als koksmatje deed hij wel erg zijn best. Van het een kwam het ander en u raad de rest wel...

Eind 1982 zijn Peter en ik getrouwd, huurden een huisje en hadden al gauw door, we gaan nu wonen op de wal en niet meer aan boord.

Peter kreeg een baan, maar in de vrije uren hebben we veel klussen op de Immanuël gedaan. Daarnaast werd Peter penningmeester, dat was echt zijn ding. Ik verzorgde de boekingen en stuurde gasten voor de Bijbelstudies aan boord een bevestiging.

Toch kwamen we bijna wekelijks aan boord, om op te treden als zanggroep 'de Pelgrims' of om te leren tijdens de Bijbelstudies van Gods Woord. Ook vermaakten wij de gasten met een naar mij genoemde 'Lippy kwis' een zonderlinge mix van gekkigheid en Bijbelkennis.

Ook onze kinderen gingen als baby allemaal op de Immanuël mee. Tijdens de evangelisatie of als ik kookte hield Annette ze wel tevreden.





Toen het gezin groeide was helpen aan boord er niet meer bij, want na de komst van Marije hadden we er zes. Toen wijden we ons aan onze administratieve functie voor stichting Siloam als contactadres.

Toen kwam de wisseling van Immanuel naar Siloam, met veel bewondering hebben we Rob en Betty gade-geslagen, hoe ze zich aan zo'n klus durfden wagen. Op een oude scheepswerf in Franeker is van het vrachtschip Fiducie een prachtig passagiersschip Siloam ontstaan en dus een ware metamorfose ondergaan. Vele vakkundige vrijwilligers werkten van vroeg tot laat en Rob en Betty overwinterden op het bouwterrein in een oude op de kop getikte stacaravan.

Zomer 1996 ging ik met baby Marije op de nieuwe Siloam een weekje mee. Net als alle andere gasten genoten we volop van dit nieuwe schip. Ja iedereen was dik tevree.

Ook gingen we later als gezin met de vakantie-week mee, want met 6 kinderen om je heen aan een Bijbelstudieweek meedoen leek ons geen goed idee. We fietsten dan van IJlst naar Kampen (65 kilometer) en konden dan op de Siloam lekker bijkomen van de fiets-kuitkrampen.

Ik zie Grace van vijf nog peddelen op haar fietsje, op de bagagedrager haar pop en Kees had een rammellende legodoos achterop.

Hesron met z'n voetbal in de pauzes flink rennen want dan bleef hij fit en David maar klagen over zadelpijn en blaren van die lange rit. Lydia heeft nu nog contact met vriendinnen die ze aan boord heeft ontmoet en Marije kent de grapjes van ome Joop nog goed.

Spannend als de andere gasten aan boord kwamen, met wie zijn we deze week weer samen. Jong of oud van het platteland of uit verschillende steden, hoe verscheiden ook, na zo'n bootweek voel je je één.

Als bestuurslid staan we nu wat meer op afstand, maar blijven we met de bediening van Rob en Betty verweven en vinden het altijd weer fijn te horen wat ze allemaal aan boord beleven.

In januari 1980 toen ik aan boord stapte had ik niet kunnen bedenken dat het bootwerk zolang door zou gaan en dat vanaf juni 1984 stichting Siloam nu - bijna 25 jaar later - nog zou bestaan.

Kinderevangelisatie wordt aan boord van de Siloam niet meer gedaan, maar ik mag nu in samenwerking met de PKN kerk in IJlst, kinderbijbelclub geven in IJlst, ook al meer dan 25 jaar.

Tot slot alle eer aan onze God, door Zijn trouw en voorzienigheid mogen we blijven werken in Zijn Koninkrijk.

Lippy Walinga-Zysling • *secretaris stichting Siloam*





Onze herinneringen aan de schepen Immanuël & Siloam

Tot en met 1993 waren we gewend om op het schip 'Immanuël' Bijbelstudie/bootweken te houden. Lang zal ons nog heugen een onstuimige week in 1988: We voeren van Kampen naar Stavoren en toen verder naar Workum en Bolsward. Om die laatste plaats te bereiken lagen we bijna 3 dagen tegen de wal vanwege een zware storm. De vraag was: "Hou zouden de mensen zich gaan gedragen?" Ze kwamen om te varen en niet om in een vaart in een grasland tegen de wal te liggen met als enig uitzicht een paar grazende koeien.

De stemming bleef echter opperbest. We hielden Bijbelstudies, deden spelletjes, enz. Uiteindelijk bereikten we Bolsward, waar ruimte gevonden moest worden om het schip te draaien. Na vele pogingen lukte dat en voor de wind voeren we meteen door naar Lemmer en terug naar Kampen.

Het thema voor deze week bleek heel toepasselijk: "Leven in een nieuwe stijl".

Tot onze blijdschap en verbazing is niemand ooit weggebleven vanwege deze gebeurtenis. De mensen kwamen vol vertrouwen volgende keren weer terug op het schip. Leven in een nieuwe stijl was kennelijk goed bevallen...

Natuurlijk herinneren we ons de gezegende Bijbelstudies, hoe mensen gedoopt werden in de Heilige Geest en hoe God wonderen deed. Daarnaast hadden we bijzondere avonden waarop mensen mochten optreden, getuigen, verhalen mochten uitbeelden, enz. Onvergetelijk was het wonder met het meisje waarvan been en voet aangroeiden in één nacht tijd. De ochtend erop vertelde zij dat ze de hele nacht niet had kunnen slapen. Steeds had zij weer onder de deken gekeken of het echt waar was. Haar schoenen pasten niet meer en op kousenvoeten moest zij de stad (Stavoren) in om een paar nieuwe schoenen te kopen.

En toen werd het schip verkocht. Twee-en-half jaar, van oktober 1993 tot mei 1996, werd er gebouwd aan een nieuw schip. En dat werd een prachtig schip, de 'Siloam'. In 1996 voeren wij op dit schip van Kampen naar Makkum, Texel, Medemblik Tavoren, Urk en Schokkerhaven terug naar Kampen.

Het thema was: "De kracht van waarachtig geloof". Dat bleek werkelijk een kracht te zijn gezien het aantal getuigenissen op de slotavond.

Intussen hebben wij tot op heden elk jaar een bijbelstudieweek kunnen houden op het schip Siloam. Altijd weer genoten en genieten we van de combinatie van varen en samenkomsten en altijd weer zijn we onder de indruk van de grote daden van God. Keer op keer zagen we mensen veranderen door de kracht van het Woord en door de werking van de Heilige Geest.

Ook de onderlinge liefde en de geweldige verzorging zullen ons altijd blijven!

Van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal: het 25-jarig bestaan!

Gods zegen toegebeden voor de nog komende jaren!

Kees en Fieke Goedhart • *Zending en Gemeente*

Mercy Ships

Voor Mercy Ships is de Siloam de perfecte locatie voor een korte cursus over werken bij een organisatie die met schepen werkt. Deelnemers vanuit heel Europa zijn elke keer onder de indruk van de geweldige sfeer aan boord, de mooie en schone accommodatie, de vriendelijke bemanning en de uitstekende verzorging. Varen tijdens een cursus is uniek en we kunnen ons geen betere plek voorstellen dan de Siloam!

Hartelijke groet,
Arjen van der Wolf • *directeur Mercy Ships*



Makkelijk
uitneembaar
voor aan het
prikbord!

Vaarprogramma 2009

30 jan - 1 febr | (Film)- weekend met Bram Flippo

feb.

Organisatie: st. Siloam en st. Healing and Vision
Thema: **Beelden die (je) Bewegen.**

Speciaal weekend waarin een aantal betere seculiere films worden bekeken en besproken die je stuk voor stuk kunnen raken door hun boodschap en kwaliteit. De films benoemen wezenlijke thema's in ons leven als mens, die we vanuit een christelijke visie zullen benaderen. Bij iedere film zal wat uitleg zijn maar vooral zullen we tijd nemen om de film samen te bespreken en door te praten over wat de film je doet wat je er persoonlijk mee kunt. Ga mee als je bereid bent om over jezelf en 'het leven' na te denken aan de hand van beelden die (je) bewegen. Dit weekend is niet geschikt voor kinderen.

Inschepen: Kampen • 30 januari, 19.00 uur

Ontscheppen: Kampen • 1 februari, 15.00 uur

Kosten: € 115,- p.p. all-in

20 - 22 febr | Seminar in Kampen, met Bart Doornweerd

Organisatie/leiding: stichting Siloam en Bart Doornweerd en Christen Gemeente de Banier
Seminar 'Dienstbaar in de kracht van de Heilige Geest'

Seminar over het werk van de Heilige Geest. Hoe kunnen wij God, de kerk en de wereld dienen en het Koninkrijk van God zichtbaar maken in deze wereld. En hoe kunnen wij effectief het Evangelie van Jezus Christus prediken door Woord en Daad.

Weekend in samenwerking met Christen Gemeente 'De Banier' te Kampen en Bart Doornweerd.

Beperkte mogelijkheid tot overnachting op de Siloam. 2x Logies, ontbijt en lunchpakket € 60,- p.p. Wel van te voren opgeven.

Plaats: Ichtus College, Jan Ligthartstraat 5, Kampen
Seminar is op collecte-basis, opgave is wel verplicht.
Meer info bij opgave.

Belangrijke informatie:

Tenzij anders vermeld (zie het programma) kunt u voor meer informatie en opgave terecht bij Stichting Siloam (Rob en Betty ten Cate), tel. 06 - 53921155, e-mail: siloam@vaart.net www.stichtingsiloam.nl

> **Inschepen en ontschepen in Kampen:**

aan de IJsselkade (tegenover huisnr.1)
t.h.v. de Koornmarktpoort

> **Inschepen en ontschepen in Mook:**

aan de Maaskade achter de RK Kerk

3 - 5 april | Pastoraal weekend met Maaïke v/d Molen, Jannie Reverda en Hanja Jong

apr.

Organisatie/leiding: st. Siloam & st. In Touch

Thema: **Genezing van de ziel**

Extra info: Dit weekend is voor mannen en vrouwen

Route: IJsselmeer havens

Inschepen: Kampen • 3 april, 19.00 - 20.00 uur

Ontscheppen: Kampen • 5 april, 17.00 uur

Kosten: € 115,- p.p. all-in

17 - 19 april | Introductieweekend Mercy Ships

Organisatie/leiding: Mercy Ships Holland

Een weekend voor toekomstige Mercy Ships werkers op de schepen

Route: IJsselmeer havens

Inschepen: Kampen • 17 April, 16.00 uur

Ontscheppen: Kampen • 19 April, 15.00 uur

Info/opgave: Mercy Ships Holland •

tel. 010 - 4102877 • www.mercyships.nl

24 - 26 april | Vrouwen weekend special met Trijnie en Eva Lommerts, Marjon v/d Heyden en Ineke Groot Enserink

Organisatie/leiding: stichting Siloam & Trijnie Lommerts

Thema: **Leven in Overvloed, Joh. 10:10**

Extra info: Dit is een moeder en dochter weekend

Route: Kampen, IJsselmeerhavens

Inschepen: Kampen • 24 april, 19.00 - 20.00 uur

Ontschepen: Kampen • 26 april, 17.00 uur

Kosten: € 115,- p.p. all-in

1 - 3 mei | 3 daagse MiniCruise Bijbelstudie, met Tjitske Meijer en team

mei

Organisatie/leiding: HIS Word Stands 4 Ever

Thema: **Life in the Spirit (Leven door de Geest).**

Weet je wat 'Leven door de Geest is? En wat dit betekent voor jouw leven? Heb je enig idee wat het betekent gelijkvormig te zijn naar het beeld van Zijn Zoon? Begrijp je werkelijk wat het betekent om je gehele leven onder de dienst te stellen van de Heilige Geest? Misschien heb je nog nooit de reikwijdte van het werk van de Heilige Geest, Zijn leiding, Zijn volheid, Zijn wijsheid en raad, Zijn vreugde, Zijn reinigende kracht in je leven ervaren. Wanneer we met elkaar door deze studie gaan zul je gaan ontdekken hoe de principes van Gods Woord je leven drastisch zullen veranderen. Je zult waarnemen wat het betekent om Geest-ervuld te leven en hoe je Zijn waarheid gaat ontdekken voor je leven.

Extra info: Deze studiedagen zijn voor mannen en vrouwen

Route: IJsselmeer havens

Inschepen: Kampen • 1 mei, 19.00 - 20.00 uur

Ontschepen: Kampen • 3 mei, 17.00 uur

Kosten: € 115,- p.p. all-in

Info/opgave: HIS Word Stands 4 Ever • Tjitske Meijer, tel. 06 - 23405793, info@stands4ever.nl

20 - 29 mei | 9 daagse Bijbelstudie-vakantiereis met Dick en Mary Wolbers

Organisatie/leiding: st. Siloam & Dick Wolbers

Thema: **In het voetspoor van de geloofshelden. (Hebr. 11)**

Extra info: Varen over de Maas; Nederland en België

Route: Mook, Woudrichem, Willemstad of Tholen, Antwerpen 2 dagen, Hasselt, Luik, Maastricht, Roermond en Mook.

Inschepen: Mook • 20 mei, 10.00 - 11.00 uur

Ontschepen: Mook • 29 mei, 9.00 - 10.00 uur

Info/opgave: D. Wolbers, tel. 0517 - 392202,

dick_wolbers@hotmail.com

7 - 13 juni | 6 daagse Bijbelstudie-vakantiereis met Kees en Fieke Goedhart

juni

Organisatie/leiding: stichting Siloam & Zending en Gemeente

Thema: **Hoe zet je beproevingen om in overwinning?**

Extra info: Bijbelstudie-vaarvakantie door Nederland IJsselmeer en Wadden

Route: Kampen, Volendam, Amsterdam, Alkmaar, Texel, Makkum, Urk en Kampen

Inschepen: Kampen • 7 juni, 20.00 - 21.00 uur

Ontschepen: Kampen • 13 juni, 17.00 uur

Kosten: € 342,- p.p. all-in

15 - 20 juni | 5 daagse Vaarfietsvakantie over de IJssel en Twentekanaal • Fietsen in de Achterhoek met reisleidster Griet Miedema

Organisatie/leiding: stichting Siloam

Extra info: Eigen fiets mee brengen. Mee-fietsen niet verplicht.

Route: Kampen, Deventer, Lochem, Enschede, Zutphen, Zwolle en Kampen

Inschepen: Kampen • 15 juni, 10.00 - 11.00 uur

Ontschepen: Kampen • 20 juni, 9.00 - 10.00 uur

Kosten: € 260,- p.p. all-in





21 - 26 juni | 5 daagse Toerusting en motivatie reis met Herman Boon

Organisatie/leiding: st. Siloam en Herman Boon

Thema: **Groeien en gaan met die banaan.**

Doen wat Jezus deed.

Extra info: Deze reis is speciaal voor jonge mensen

Route: Kampen, Enkhuizen, Texel 2 dagen, Stavoren, Urk en Kampen

Inschepen: Kampen • 21 juni, 20.00 uur

Ontscheppen: Kampen • 26 juni, 17.00 uur

Kosten: € 285,- p.p. all-in

28 juni - 3 juli | 5 daagse Bijbelstudie vakantiereis met Jaap Dieleman

juli

Organisatie/leiding: st. Siloam en st. De Heilbode

Thema: **Imitatie of relatie**

Extra info: 2 Cor 12:12. De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten.

Route: Kampen, Stavoren, 2 x Terschelling, Medemblik, Urk en Kampen

Inschepen: Kampen • 28 juni, 20.00 - 21.00 uur

Ontscheppen: Kampen • 3 juli, 17.00 uur

Kosten: € 285,- p.p. all-in

5 - 10 juli | 5 daagse GO and TELL Impact week met David de Vos

Organisatie/leiding: st. Siloam en st. Go and Tell

Thema: **Toerusting en impartatie voor evangelisatie, met David de Vos**

Extra info: Dit wordt een te gekke combinatie van vakantie, aanbedding, opbouwende studie en praktijk door demonstratie van het Koninkrijk van God.

Route: Kampen, Medemblik, Texel 2 dagen, Enkhuizen, Urk en Kampen.

Inschepen: Kampen • 5 juli, 20.00 - 21.00 uur

Ontscheppen: Kampen • 10 juli, 17.00 uur

Kosten: € 285,- p.p. all-in

12 - 17 juli | 5 daagse Bijbelstudie vaarvakantie

Organisatie/leiding: stichting Siloam & Peter en Vanessa Steffens

Thema: Nog niet bekend

Route: Kampen, Meppel, Giethoorn, Weerribben, Ossenzijl, Lemmer, Urk en Kampen

Inschepen: Kampen • 12 juli, 20.00 - 21.00 uur

Ontscheppen: Kampen • 17 juli, 17.00 uur

Kosten: € 285,- p.p. all-in • www.petersteffens.nl

26 - 31 juli | 5 daagse Bijbelstudie-vakantiereis met Hugo van Leemputten en team

Organisatie/leiding: stichting Siloam & Hugo van Leemputten en team.

Thema: **Opwekking... ben jij er klaar voor?**

Extra info: Deze week gaat over de basis van opwekking. Die begint bij je zelf! Het wordt een week vol van herstel van Vader voor je lichaam, ziel, geest en de rest van de wereld.

Meer info www.godsambassade.be

Route: Kampen, Medemblik, Texel 2 dagen, Enkhuizen, Urk en Kampen

Inschepen: Kampen • 26 juli, 20.00 - 21.00 uur

Ontscheppen: Kampen • 31 juli, 17.00 uur

Kosten: € 285,- p.p. all-in

2 - 7 aug | 5 daagse Bijbelstudie vaarvakantie met Bram Flippo

Organisatie/leiding: stichting Siloam & stichting Healing and Vision

Jezus volgen in de wereld; profetisch leven

Extra info: Leven met de zalving van de Geest.

Het zal weer en interactief gebeuren zijn

Route: Kampen, Hoorn, Medemblik, Stavoren, Lemmer, Urk en Kampen

Inschepen: Kampen • 2 augustus, 20.00 - 21.00 uur

Ontscheppen: Kampen • 7 augustus, 17.00 uur

Kosten: € 285,- p.p. all-in

aug.

**17 - 22 aug | 5 daagse
Bijbelstudie-vakantiereis met
Dick en Mary Wolbers**

Organisatie/leiding: stichting Siloam & Dick Wolbers
Thema: **'Gods feestkalender.' De profetische betekenis van de feesten van Israel**
Route: Kampen, Medemblik, Terschelling of Texel, Makkum, Urk en Kampen
Inschepen: Kampen • 17 augustus, 10.00 - 11.00 uur
Ontschepen: Kampen • 22 augustus, 9.00 - 10.00 uur
Informatie/opgave: Dick Wolbers, tel. 0517 - 392202, dick_wolbers@hotmail.com

**23 - 28 aug | 5 daagse
50+ Vaarvakantie met Wulf en Inge
van Dam en ouderenkring L.E.G.**

Organisatie/leiding: st. Siloam & Wulf en Inge van Dam
Thema: **Iedereen doet mee**
Extra info: Ook voor niet L.E.G. leden!
Route: Kampen, Giethoorn, Ossenzijl, Sneek, Stavoren, Urk en Kampen.
Inschepen: Kampen • 23 augustus, 20.00 - 21.00 uur
Ontschepen: Kampen • 28 augustus, 17.00 uur
Kosten: € 265,- p.p. all-in
Info/opgave: Wulf van Dam, tel. 0297 - 345931

**30 aug - 04 sept | 5 daagse
Varende Bijbelstudie vakantie-
reis met Bart Doornweerd**

sept.

Organisatie/leiding: st. Siloam & Bart Doornweerd
Thema: **Plaats bereiden voor de tegenwoordigheid van God**
Extra info: Uw Koninkrijk kome heeft Jezus ons leren bidden. Maar wat is ons deel daarin, en wat kunnen we dan verwachten als het gaat gebeuren? Wat gebeurt er als wij komen in die atmosfeer van Zijn Koninkrijk en Zijn tegenwoordigheid.
Route: Kampen, Lemmer, Sneek, Stavoren, Medemblik, Urk en Kampen
Inschepen: Kampen • 30 augustus, 20.00 - 21.00 uur
Ontschepen: Kampen • 4 september, 17.00 uur
Kosten: € 285,- p.p. all-in

**18 - 20 sept | Vrouwenweekend special
met Trijnie en Eva Lommerts, Marjon
v/d Heyden en Inke Groot Enserink**

Organisatie/leiding: stichting Siloam & Trijnie Lommerts
Thema: **Roem gaat voor haar uit**
Extra info: Vrouwenweekend special
Route: Kampen en IJsselmeerhavens
Inschepen: Kampen • 18 sept., 19.00 - 20.00 uur
Ontschepen: Kampen • 20 september, 17.00 uur
Kosten: € 115,- p.p. all-in

**25 - 27 sept | Pastoraal weekend met
Maaïke v/d Molen, Jannie Reverda en
Hanja Jong**

Organisatie/leiding: st. Siloam & st. In Touch
Thema: **Genezing voor de ziel**
Extra info: Dit weekend is voor mannen en vrouwen
Route: IJsselmeerhavens
Inschepen: Kampen • 25 sept., 19.00 - 20.00 uur
Ontschepen: Kampen • 27 september, 17.00 uur
Kosten: € 115,- p.p. all-in

**2 - 4 okt | Introductieweekend
Mercy Ships**

okt.

Organisatie/leiding: Mercy Ships Holland
Introductie en info weekend voor toekomstige werkers op de schepen van Mercy Ships
Route: IJsselmeer
Inschepen: Kampen • 2 oktober, 16.00 - 18.00 uur
Ontschepen: Kampen • 4 oktober, 16.00 - 17.00 uur
Informatie/opgave: Mercy Ships Holland, tel. 010 - 4202877, www.mercyships.nl

Stichting Siloam

Rob en Betty ten Cate

Postbus 488 • 8260 AL Kampen

T 06 539 211 55

E siloam@vaart.net

I www.stichtingsiloam.nl



Hoe het werkelijk ging

Wist u dat de Siloam vroeger een vrachtschip was?



Zoals meestal het geval is, liet Rob er geen gras over groeien en ging meteen flink aan de slag



met hulp van o.a. Karel...

Na bijna 2 jaar was de nieuwe boot helemaal af!

Nee, dat doen we wel met de mensen die aan boord komen





Kingdom Ministries

God is een God van trouw en tevens is Hij een beloner van wie Hem ernstig zoeken.

Daarom is het ook niet verwonderlijk dat de bediening van Rob en Betty zo gezegend is geweest in de afgelopen jaren. Ze hebben altijd gezocht om in het plan van God te staan en achter de wolkkolom aan te trekken. Daar hebben ze ook een prijs voor moeten betalen.

Natuurlijk is de trouw van God maatgevend. Zelfs al zijn wij ontrouw, Hij blijft altijd dezelfde. Maar dit zoeken naar het profetische plan van God voor elk seizoen heeft het werk van mps Siloam niet zonder vrucht gelaten. Vele mensen zijn gered, bevrijd, genezen en opgebouwd door de bedieningen die aan boord hun verhaal mochten doen.

Zo mochten ook wij vele weekenden voor mannen, vrouwen en echtparen organiseren, alsmede de bijbelweken.

Niet alleen maar gezegende tijden, maar ook gezellige want de vreugde van de Heer is Rob en Betty hun kracht. En hoe nu verder....? Dat zal de Heer wel weer laten zien. Joke en ik bedanken jullie voor bemoediging en vriendschap en een plaats waar wij het verhaal van God mochten delen met de mensen.

Behouden vaart!

Anthon en Joke van der Laak • *stichting Kingdom Ministries*



Getuigenis

Twee jaar geleden hadden we een Bijbelstudie bootreis met het thema 'Leven en overvloed' (afgelopen jaar was het thema 'Verstaan van Vaders stem'). Ank, een dame uit Elburg, reist al 15 jaar mee op de Siloam. Tijdens die reis, twee jaar geleden, leerden wij haar kennen. Afgelopen jaar gaf ze zich weer op voor de vakantieweek waar wij zouden spreken. Ze deelde een getuigenis van hetgeen het jaar ervoor met haar gebeurd was.

Meteen toen ze aan boord kwam, vertelde ze haar getuigenis van het voorgaande jaar. Vorig jaar op het schip ontving ze een enorme rust rond haar kinderen die ze al jaren niet meer zag. Ze ervaarde het als een enorme beerput die door de Heer geopend werd, waar alle rotzooi uitgehaald werd en die gevuld werd met de liefde van de Heer. Sindsdien heeft ze volledig rust in haar hart rond de situatie met haar kleinkinderen die ze helemaal niet kent.

Gods Ambassade

Onze eerste ontmoeting met de Siloam staat me nog vers in het geheugen gegrift. We hadden een afspraak met onze vrienden, Anthon en Joke van der Laak, die toen aan boord waren voor het onderwijs. We zouden ze ophalen in Dinant. Ik was meteen erg onder de indruk van dit schip met een duidelijke boodschap... en dat in België!

Anthon vroeg me of ik die avond wilde spreken. Het werd een avond om nooit te vergeten. We hadden een fijn contact met Rob. Sindsdien hebben we elk jaar een eigen studieweek op de Siloam. Rob en Betty, jullie hebben een unieke bediening. Mocht je beseffen welke impact jullie hebben in deze wereld, dan zul je verbaasd staan. Jullie bereiken elke laag van de bevolking, tot ver over de grenzen heen. Nog een belangrijke tip: Breng a.u.b. deze waarschuwing

aan op het schip, bij de ingang; "Het betreden van dit schip zal je leven drastisch veranderen!" En bij de uitgang graag deze tekst: "Wereld opgepast, hier komen wel!" Veel zegen met jullie prachtige werk! Zelfs onze vaarcapaciteiten zijn er sterk door vooruit gegaan!

Hugo en Inger Van Leemputten • *Gods Ambassade (BE)*
www.godsambassade.be



Hugo (l), Inger en Sam (r) Van Leemputten, Ann Verachtert en Nadine Derycke

Genezing tijdens vakantiereis op de Siloam

Op een bepaald moment was Ank vorig jaar flauwgevallen naast het schip. Ann en Nadine, die beiden arts zijn, werden erbij gehaald. Ank vertelde dat ze medicatie voor een hoge bloeddruk nam. Bovendien had ze diabetes, waarvoor ze op dieet stond, en leed ze aan overgewicht. Ann vertelde haar dat ze beter kon worden, ja, dat de medicatie zelfs kon gestopt worden met de hulp van God. Op dat moment kon Ank dat helemaal niet pakken. Toch begon ze de week na de Siloamreis te diëten en te sporten. Na drie weken kreeg ze het erg moeilijk maar ging ze beseffen dat dit geen toeval was, dat de Heer bij haar als het ware 'een knop had omdraaid'. Vanaf dat moment vroeg ze Hem elke morgen haar te helpen het dieet vol te houden. In november stopte ze met diëten en was ze 8 kilo afgevallen. Rond die tijd moest ze op controle bij haar huisarts. De diabetes was verdwenen en ze mocht één van haar bloeddrukmedicaties stop-

pen. Het andere moest ze nog wel verder innemen. In januari ging ze opnieuw op dieet en een maand voor de Siloamreis mocht ze ook haar andere bloeddrukmedicatie stoppen. Ze was toen in totaal 16 kilo vermagerd, verlost van hoge bloeddruk en diabetes...allemaal met de hulp van God! Ook haar maagmedicatie, die ze al jaren nam, kon gestopt worden.

En zo gebeurde wat wij haar verteld hadden en wat ze aan boord nog voor onmogelijk hield... Ank zag er stralend uit! Ook dit jaar had de Heer voor haar heel wat in petto. Meteen bij het begin van de week sprak Hugo over het adopteren van God als je Papa. Ank kreeg dit niet over haar lippen en ze worstelde er een paar dagen mee. Heel wat afwijzing kwam nog naar boven. Woensdagavond baden Hugo en Inger met haar en meteen daarna stuurde Hugo Ank naar bed. Ze sliep heerlijk en toen ze de volgende ochtend wakker werd, ging ze in haar kajuit op haar knieën en

noemde ze God voor 't eerst Papa. Nu ligt "Papa" erg makkelijk in haar mond en daar is ze erg blij mee! Ook het stuk dat Nadine bracht over verschillende 'wegen' voor het houden van je 'stille tijd' sprak Ank enorm aan. Ank is een echte Dorkas die niets liever doet dan achter haar naaimachine gaan zitten en voor iedereen naaien, vaak ook voor de zending. Telkens als ze dat doet, zet ze een cd met wat muziek op en begint ze te lofprijzen. Regelmatig eindigt dit in aanbidding op de grond naast haar naaimachine. Heel wat goedbedoelende broers en zussen hadden haar al verschillende keren gezegd dat dit geen goede manier was om 'stille tijd' te houden. Het gevoel 'verkeerd bezig te zijn' hing als een donkere wolkenlucht boven haar leven. Door wat Nadine vertelde, werd ze echter bevestigd in haar eigen weg. De donkere wolken verdwenen uit haar leven en nu voelt ze zich echt vrij om haar Papa te aanbidden achter haar naaimachine... en daar geniet ze mateloos van!

Psalm 92:13-16 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon; geplant in het huis des HEREN groeien zij in de voorhoven van onze God; zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn; om te verkondigen, dat de HERE waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is.

Galaten 2: 15-16 Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

Geplant in het huis des Heren



Is het niet geweldig dat wij die geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis, door God de Vader rechtvaardig genoemd worden! Bovengenoemde tekst is één van de vele teksten uit de Bijbel die dat verkondigen.

Het leven van een man of vrouw die rechtvaardig is wordt vergeleken met twee bomen; een palmboom en een ceder (ps.92 vers 13). Het kenmerkende van deze twee bomen is dat zij beiden gestadige en rustige door groeiers zijn. Zit het mee dan schieten ze omhoog en zit het tegen dan groeien ze omlaag diep in de bodem.

De palm

Een ander kenmerk van een palm is dat hij hoog en recht groeit, en dat hij zijn vrucht draagt hoog in zijn toppen. Hoe langer de palm leeft hoe hoger hij groeit en des te indrukwekkender is zijn vrucht. Men legde in vroeger tijden wel eens een steen op de top, om de palm de tijd te geven zijn wortels diep in de grond te krijgen, ook wel een beeld van verdrukking en moeite die God soms in je leven toestaat om je de diepte in te laten groeien. Want hoe dieper de wortels komen, des te meer vrucht zal de boom dragen.

De dadelpalm groeit het best in een

magere, vochtige grond en bij gloeiende hitte. Arabieren zeggen dat de koning van de oasen de voeten in het water en het hoofd in het vuur heeft. Hij groeit langzaam, behoudt zijn kracht honderd jaar en wordt twee eeuwen oud. Hij wordt 12 tot 25 meter hoog. De top heeft een altijd groene kroon met 40 tot 80 bladeren. Veel schaduw geeft de palmboom niet. Met zijn diepe wortel en buigzame stam trotseert hij de hevigste stormen. Mannelijke en vrouwelijke bloesems staan op verschillende bomen; de bevruchting kan over grote afstand plaats hebben. Zo kan het ook met de gelovigen zijn. De jaarlijkse opbrengst van een goede palmboom bedraagt ongeveer 40 kilo dadels.

In de psalm (92:13) wordt de rechtvaardige, die door zijn gemeenschap met God altijd fris en jong blijft, met de palmboom vergeleken.

De ceder

De ceder daar en tegen is de koning van alle bomen, en de meest lusterrijke en majestueuze. Zo is een rechtvaardig mens in zijn volwassenheid.

Libanon is van oudsher beroemd om zijn bossen van ceders. Vroeger

waren er veel meer dan nu. De ceder (*Pinus Cedrus*) komt het meest overeen met de larix. Hij groeit meer in de breedte dan in de hoogte, is niet zo slank en breidt zijn takken ver over de aarde uit. De hars die langs de stam naar beneden druppelt, verspreidt een heerlijke geur, die mij doet denken aan de geur van Christus die een gelouterd en beproeft kind van God verspreid.

Van cederhout maakte men pilaren, dakbalken, schotten en lambriseringen van de tempel. Ook werd het tot afgodsbeelden en tot masten van schepen verwerkt. Het fraaie, witte hout, wel te onderscheiden van het rode hout van de zogenaamde Amerikaanse ceder, de *Juniperus Virginiana*, is zeer duurzaam en was volgens de ouden zelfs onvergankelijk. Omdat men meende dat cederolie een bederfwerende kracht had, werd het gebruikt bij de door de wet voorgeschreven reinigingsmiddelen voor hen die van melaatsheid hersteld waren, of zich door de aanraking van een lijk verontreinigd hadden. Lijken, die men wilde bewaren, werden er mee ingewreven.

Bij de profeten en dichters is de ceder een populair beeld van grootheid en majesteit. De ceder is de

roem van de Libanon, de koning van de bomen. Alleen de palmboom en de eik van Basan kunnen ermee vergeleken worden.

Deze beide beelden van een rechtvaardige zijn volgens Psalm 92 van toepassing op mensen die geplant zijn in het huis des Heren.

Het woord geplant zijn is erg belangrijk, het spreekt van een blijvende toewijding.

Aan God en aan Zijn huis de gemeente, de mensen, die daar wonen.

Een goed gebed zou zijn "Heer, help mij te bloeien en vruchtbaar te zijn waar ik geplant ben."

Het doet mij ook denken aan de Hebreeuwse slaaf die nadat hij na 7 jaar dienen in vrijheid wordt gesteld door zijn meester, graag bij hem wil blijven omdat hij het er naar zijn zin heeft en zijn meester toegewijd is en liefheeft. Dan neemt zijn meester een priem en doorboord bij de deurpost zijn oorlel als teken van blijvende vrijwillige toewijding. (Deuteronomium 15:17)

Bent u geplant, heeft u uw wortels diep uitgeslagen in de vruchtbare bodem op zoek naar levend water? Een palmboom in de woestijn betekent water, leven en een oase.

Jeremia 17:8 ...hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uit-



Een ceder

slaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Wij komen door onze bediening de laatste jaren steeds meer gelovigen tegen die niet zo makkelijk ergens bij meer bij (willen) horen, zij zijn teleurgesteld in mensen, voorgangers, kerken en gemeentes, vaak ontmoedigd en verbitterd.

Voor sommigen van hen is het inderdaad een kwestie van kom op niet zeuren, overal gebeurd wel eens wat, niemand is volmaakt ook jij niet, ook je voorganger en oudsten niet, vergeef en word volwassen.

De gemeente is juist een van God gegeven plaats waar je kunt groeien ontwikkelen en volwassen worden. In deze individualistische wereld worden we zo gauw besmet met dat denken dat het allemaal om mij gaat.

Maar ik geloof dat de Bijbel veel meer spreekt over ons en wij, dan over mij. Lees het 'Onze Vader' maar eens hardop (Mat. 6:9)

En sommige mensen zitten ook gewoon in de verkeerde gemeente of kerk, ze zijn er uit gegroeid. Waar hun gemeente is blijven steken in traditie en starre structuren en bang zijn voor het werk van de Geest. Zal je zien dat jongere mensen gaan afhaken om dat ze graag verder willen. Er is geen ruimte voor hen om verder te groeien wij vergeten dat zij de kerk van morgen zijn. In zulke situatie krijg je soms een heleboel gedoe en getouw trek om welles en nietes, en gezeur over vormen en tradities en hebben in principe niets te doen met de werkelijkheid en de pijn en frustratie van de mensen.

In een gesprek hierover met mijn schoonzoon zei hij, ja maar er is ook zoveel onechtheid. Ik denk - en dan spreek ik ook zeker voor mezelf - dat veel mensen moe zijn van alles

wat er niet werkelijk toe doet, wat niet de kern raakt, wat uiteindelijk vorm/tijdelijk/aardsblijkt te zijn, wat niet met liefde maar met regel/gewoonte/wet te maken heeft. Ik ben moe van onechtheid; in m'n eigen leven, in de gemeente, in de kerk van Nederland, in de manieren waarop we gemeente (proberen te) zijn. Niet dat ik dan direct alleen maar bezig ben met wat echt is, maar ik ben het onechte wel beu... (ik wil het goede, maar doe het kwade, hoewel ik het goede wil... vrije vertaling van Paulus woorden). De kern is dat het werkelijk aan komt op relatie hebben met Jezus. Echt met Hem omgang hebben. Zolang dat er niet is /niet lukt, komt al het andere in mijn beleving op de tweede plaats en moet ook niet de eerste plaats in gaan nemen...

Voor een groot deel heeft hij zeker gelijk, er gebeurd veel in de gemeentes wat er eigenlijk niet toe doet wat niets met het Koninkrijk van God te maken heeft. En aan gezien de mensen tegenwoordig mondiger zijn als vroeger en zeker de jongere mensen, worden er soms lastige vragen gesteld. En mensen met lastige en kritische vragen zijn niet leuk in je gemeente en dezen zullen zich al gauw buiten gesloten voelen omdat ze geen bevredigend antwoord krijgen of serieus genomen worden. En zo verflauwt hun betrokkenheid en toewijding.

Vandaar dat we in deze tijd veel mensen tegen komen die het moeilijk vinden zich ergens aan te sluiten of in te voegen. Ze zoeken het vaak eerst in grote conferenties waar veel beweging is van de Heilige Geest. Iemand zei eens een hoop beweging is nog geen vooruitgang.

2 Korintiërs 8:5 ..en zij gaven zich – zoals wij niet hadden durven verwachten – eerst aan de Here en door de wil van God ook aan ons;

Dit is een mooi beeld van hoe het zou moeten en kunnen zijn, ze gaven zich eerst aan de Here dit spreekt van een geworteld worden in Christus een diepe liefdes relatie krijgen met Jezus. Sommige mensen nemen Jezus aan, maar geven ze zich ook aan Jezus zoals Hij zich voor hen heeft overgegeven? Maar daar naast hoor men zich ook aan elkaar te geven volgens Paulus zijn woorden.

Door heel het tweede testament lezen we het belang van de gemeente. De onderstaande teksten spreken voor zich zelf en als je ze in hun context leest, dan heb je helemaal geen uitleg nodig zij laten zien hoe belangrijk een gemeente is voor een gezonde geestelijk leven en geestelijke groei.

In de eerste plaats is de gemeente

- Het lichaam van Christus *Ef. 1:22. / Cor 12:27*
- Huisgezin van God *Ef. 2:19*
- Een pijler en fundament van de waarheid *1Ti 3:15*
- De tempel van God *2 Kor. 6:16 / Ef. 2:21 / 1 Kor. 3:16.*

- En een plaats waar God zelf door Geest elke gelovige een plaats geeft *1Kor. 12:18.*

Dus je moet ergens geplaatst zijn om te kunnen groeien en tot wasdom te kunnen komen.

- Een plaats van toerusting *Ef. 4:11-15* om tot volle wasdom te komen.

Het maakt niet uit of het nu een huisgemeente is of een grote mega gemeente de bovenstaande principes blijven het zelfde.

Je kunt niet van Jezus houden en Zijn lichaam de gemeente haten. Omdat ik een hekel aan de bakker heb eet ik geen brood meer, mooie boel zou dat worden.

Omdat de lucht zo vervuild is haal ik maar geen adem meer, ben benieuwd hoelang we dat volhouden.

Soms is het ook maar beter om veel te verdragen, dat is alleen maar goed voor je karakter.

Natuurlijk is er veel onechtheid en zijn er allerlei regeltjes en methoden die gewoon niet in de Bijbel terug te vinden zijn, ik kan wel een boek vol schrijven over dit soort

zaken. Moeten we dan maar stoppen met de gemeente? Nee, natuurlijk niet. Het is een instelling van God; als Jezus komt gaat dat lichaam Hem tegemoet.

Alleen zij die zich geven om geplant te zijn in Christus zullen vrucht voort brengen.

Het is de Geest Gods die ons planten wil. Hij wijst ons een plaats aan volgens Paulus.

Zij zijn de genen die zelfs in de ouderdom nog vrucht dragen hebben we gelezen.

Zij zijn een zichtbaar getuigenis van Gods trouw.

Hun levens verkondigen: De Here is waarachtig....in wie geen onrecht is.

Zij zullen voor de jonge generatie een getuigenis zijn van het karakter van de Heer.

Zij zijn een afspiegeling van de trouw van God.

Zij hebben zich gegeven.

Zij laten door hun werken zien dat zij op hun Vader lijken. Zij zijn betrouwbaar en trouw, net als de Vader.

Rob ten Cate



*Dwars door de storm bent U
Heer het anker
Ik stel mijn hoop
alleen op U,
Schepper van
Hemel en aarde*

Siloam

Een plaats van genezing en wonderen!



Al ruim 25 jaar ken ik Rob en Betty ten Cate en verzorg ik jaarlijks een bijbelstudieweek aan boord.

Feitelijk deed ik dat al toen de 'oude' schip er nog was. U zult dus begrijpen dat ik heel veel zou kunnen vertellen over al die jaren dat ik aan boord was van het schip.

Vaak zagen we gebonden, verlegen en zieke mensen aan boord komen. En aan het eind van zo'n week gingen ze vol blijdschap en genezen van hun ziekten weer naar huis. Sommigen wilden halverwege de week van boord gaan, maar na een doorbraak wilden ze aan het eind van de week niet meer naar huis. Al dit soort herinneringen zijn hartverwarmend en ik denk dan ook altijd met vreugde aan mijn ervaringen op het schip.

Zo herinnering ik mij dat we een keer vastliepen op de Waddenzee en toen spontaan vijf mensen hebben gedoopt in een poel op de bodem van de Waddenzee, totdat we weer loskwamen bij hoogwater.

Ook herinner ik mij de keer dat zo'n uitbundige vreugde van Gods Geest ons overweldigde, terwijl we in Vlieland voor wal lagen, dat de opvarenden dronken van vreugde en lachend onder de tafels lagen. Hilarisch maar ook bijzonder bevrijdend. Geen wonder dat mensen graag nog een keer terug komen.

Afgelopen zomer (2008) was in alle opzichten ook heel bijzonder toen we op Texel zo'n 30 Belgische jongeren tot de Heer mochten leiden en ook een Duits meisje. Onvergetelijk! In diezelfde week kreeg Joke de Jong uit Hillegom een nieuwe maag, die 11 jaar eerder vanwege kanker was verwijderd.

Ze kon weer alles eten nadat we voor haar gebeden hadden. Een groot wonder! En Mareike van Duin uit Katwijk kreeg haar reuk weer terug. En God deed nog veel meer: Hij genas niet alleen lichamen maar ook harten, zodat de mensen daadwerkelijk Gods liefde konden ontvangen. Inderdaad de Siloam is als de poel van Siloam: een plaats van genezing en wonderen.

Rob en Betty zijn in de loop der jaren kostbare vrienden geworden die ik buitengewoon waardeer voor hun onverdeelde liefde en toewijding aan de Heer en aan de gasten die aan boord komen. Ik wens hun heel veel zegen toe voor de jaren die voor hen liggen en bid dat God nog veel meer wonderen zal doen in de levens van de mensen die aan boord komen van de Siloam.

De Here van harte bevolen en uitzierend naar nog meer vruchtbare jaren van samenwerking.

Jaap Dieleman • *stichting de Heilbode*
www.heilbode.nl



Carpe Diem

Familieverhalen

Het is al weer jaren geleden dat ik van dichtbij betrokken was bij 'de boot'.

De eerste herinnering die boven komt zijn de zaterdagdagen dat we 'gingen klussen op de Immanuël.. Het was net een grote familie, in mijn herinnering was het altijd erg gezellig.

Ook de tijd dat mijn ouders in Franeker in een caravan woonden, tijdens de bouw van het nieuwe schip de Siloam, staat me nog goed bij. Ik woonde inmiddels al op kamers, in Kampen en studeerde daar aan de kunstacademie.

We leefden toen eigenlijk allemaal een beetje studenticoos en waren vaste klant bij de kringloopwinkel. Terwijl Jonathan en ik, van lieverlee een huisje boompje beestje-leven kregen, zijn mijn ouders nog steeds een soort avonturiers.

Als kind leer je veel over het leven door te zien hoe je ouders in het leven staan.

Wat ik erg bewonder en waar ik ook veel van heb geleerd, is dat mijn ouders niet op save spelen, maar God de ruimte geven en hun dromen achterna gaan.

Ook heb ik gezien dat niks vanzelf gaat. Alles begint bij een idee, maar dan komt er een enorme berg werk en vaak ook de nodige tegenslag. Maar als je je ergens voor inzet waar je hart bij betrokken is, leef je een heel vervuld leven.

Vooraf van mijn moeder heb ik gezien hoe heerlijk het is om een rotsvast vertrouwen in God te hebben. "Maak je geen zorgen over de dag van morgen".

Zelf ben ik ook mijn droom achterna gegaan door mijn creatieve talenten te ontwikkelen.

God loopt als een rode draad door mijn leven en ik zie het als een enorm voorrecht dat ik tegenwoordig mooie kinderboeken mag maken, die door heel Europa in de winkels liggen.

Het mooiste project tot nu toe is de Prentenbijbel, die onlangs is verschenen (bij uitgeverij Jongbloed/NBG).

Een dik boekwerk waar twee jaar werk in zit. Veel mensen zeggen, hoe heb je zo lang aan een ding kunnen werken. Dat heb ik van mijn Vader zeg ik dan maar.

Een deel van de tekeningen uit de Prentenbijbel zal komend vaarseizoen geëxposeerd worden op de Siloam.

Marijke



Prentenbijbel – volledige editie • prijs € 32,50 • ISBN 978-90-8912-006-9



Prentenbijbel – verhalen uit het OT
prijs € 19,95 • ISBN 978-90-6126-686-0



Prentenbijbel – verhalen uit het NT
prijs € 19,95 • ISBN 978-90-8912-001-4

De Prentenbijbel is te koop op de Siloam, maar ook in o.a. de christelijke boekhandel

Wil je meer weten of zien van Marijke's boeken of illustraties, kijk dan eens op de website:

www.marijketencate.nl



Colofon

Het Siloam Magazine is een eenmalige uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Stichting Siloam op 29 juni 2009.

Siloam

Rob en Betty ten Cate
Postbus 488
8260 AL Kampen
T 06 - 539 211 55
E siloam@vaart.net
I www.stichtingsiloam.nl

Bijdragen

Annette, Peter en Lippy Walinga, Jaap Dieleman, Anthon en Joke van der Laak, Dick en Mary Wolbers, Hugo van Leemputten, Arjen van der Wolf, Kees en Fieke Goedhart, Marijke ten Cate e.a.

Ontwerp/vormgeving

Jonathan Reining

Op de hoogte blijven

Benieuwd naar het programma voor 2010? Hou onze website in de gaten. Eind 2009 ontvangt u in principe automatisch het nieuwe vaarprogramma voor 2010.

Wijzigingen doorgeven

Geeft u bij verhuizing e.a. uw gewijzigde adres even aan ons door s.v.p. Heeft u geen behoefte meer aan mailingen van ons? Geeft u dat dan ook even door. Een e-mail of telefoontje is een kleine moeite en spaart ons onnodige kosten. Als u een extra magazines wilt ontvangen voor op de boekentafel van uw gemeente of kerk, sturen wij u die graag toe. Gaat u wel eerst even na of dat mag.

www.stichtingsiloam.nl

Overvloedige zegeningen

Allerlei herinneringen komen naar boven tijdens dit schrijven over onze ervaringen met de Siloam.

Onze eerste kennismaking met het schip de Siloam was in mei 2001. Op uitnodiging van Jelte en Anneke Kooistra voeren we mee van Mook naar Maastricht. Aan ondergetekende de taak om de Bijbelstudies te verzorgen, welke van de eerste tot de laatste dag op het zonnedeck gehouden konden worden. Een onvergetelijke reis. We konden toen nog niet weten dat dit het begin zou zijn van vele reizen waar we met dankbaarheid op terug zien. In 2003 zijn we in samenwerking met stichting Siloam zelf reizen gaan organiseren. De belangstelling was vanaf het begin overweldigend, wat mede te danken was aan de dvd's van onze broeder Jan van der Heide die niet allen de Bijbelstudies, maar ook van de reizen prachtige opnames maakte en van hand tot hand deed gaan. De fijne sfeer aan boord werkte er aan mee dat velen de afgelopen jaren een reis met de Siloam boekten. Het samen openen van Gods woord en het (vele) zingen gaf een stukje hemel op aarde. Broeders en zusters werden opgebouwd en tijdens een aantal reizen kwamen er mensen tot geloof in de Here Jezus. Zelfs is er nog een zuster gedoopt in de IJssel. Teveel om op te noemen wat de zegeningen zijn geweest. Het samenwerken met Rob en Betty en de vrijwilligers, het is tot op vandaag heel kostbaar geweest. Ons gebed is dat de Siloam nog vele jaren in de vaart mag blijven en voor velen tot zegen mag zijn en blijven. Wij zullen ons er voor blijven inzetten.

We feliciteren de stichting Siloam met het 25 jarig jubileum en wensen Rob en Betty, betuur en medewerkers van harte Gods rijke zegen toe.

Dick en Mary Wolbers



An open book is shown floating on a blue, rippling sea. The book is open, with its pages visible. The background is a bright, hazy sky with a prominent lens flare effect, suggesting a bright light source like the sun or moon. The overall mood is serene and spiritual.

*Want hoger dan de hemel
is Uw goedertierenheid,
tot aan de wolken reikt
Uw trouw. Psalm 108:4*